



Als ik vrijdag naar het circus ga, zie ik wat die paarden allemaal kunnen, denkt Rens. De grote meneer en Rens lopen verder. Ze staan opeens voor een groot grijs dier. Dat moet een olifant zijn.

Het lijkt wel of die olifant helemaal geen haren heeft. Wat een bofkont! Hij hoeft dus nooit huilen omdat er shampoo in zijn ogen prikt. Een olifant kan ook niet eens onder de douche zijn haar wassen, want hij is wel drie meter hoog. Wat een lange neus! Met die slurf kan de olifant van alles vastpakken. Ook zijn eten. Moet je voorstellen dat je je eten niet met een vork maar met je neus in je mond doet! Dan komt er vast meer eten op de tafel dan in je maag terecht! Omdat een olifant ook wel eens schoon wil zijn, gebruikt hij zijn slurf als een douche. Met die slurf zuigt hij water op en spuit dat lekker over zijn lijf. Net zoals wij in de tuin boven de sproeier gaan staan als het heel warm is. Waarom hebben wij niet zo'n lange snuit waar je zoveel leuke dingen mee kunt doen?

En daar komen ze die leuke clown van het bord bij het stoplicht tegen. Rens kijkt zijn ogen uit. Wat is die clown nu aan het doen? Hij wil eenden door een hoepel laten springen. En ze doen het ook nog! Rens geeft de clown een hand. Ik wordt toch maar geen brandweerman, zegt hij. De clown lacht.

Vooruit, zegt hij. Kom maar mee, dan kun je kijken naar de koorddanser. Die is nu aan het oefenen. Rens gaat met de clown mee en bedankt de grote meneer. Zou hij later ook zo'n snor krijgen?



20



21